

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Τηλ.: 210 4951396, FAX: 210 4951397

Email: agiosgeorgioskorydallou@gmail.com

ΣΕΙΡΑ: «ΕΝΤΥΠΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΗΣ»

No 2:

«Ιδού, βαδίζω πρός Θείαν Κοινωνίαν...»

Μέστη με την αγάπη σας παρακαλοῦμε νά προσέξετε τά λίγα λόγια που περιέχει τό φυλλάδιο αύτό, που άποβλέπουν στόν καλύτερο τρόπο τής Θείας Μεταλήψεως.

Είναι πραγματικά παρήγορο ότι οι Χριστιανοί μας κατά τίς μεγάλες έορτές προσέρχονται άθροια νά κοινωνήσουν και νά λάβουν έτσι τήν εὐλογία του Θεοῦ. Δυστυχώς δύμας οι περισσότεροι προσέρχονται άπροετοίμαστοι στό Μέγα αύτό Μυστήριο.

Γιά νά κοινωνήσει ό πιστός το Σῶμα και τό Αἷμα τοῦ Κυρίου είναι άπαραίτητο νά ξει καθαρίσει τήν ψυχή του άπό κάθε άμαρτία –μικρή ή μεγάλη– μέσα

άπό τό Μυστήριο τής Μετανοίας και τής Ιερᾶς Έξομολογήσεως. Μία εύχη που διαβάζουμε στήν έκκλησία πρίν τή Θεία Μετάληψη άναφέρει σχετικά μέ τήν Θεία Κοινωνία: «πῦρ γάρ ύπαρχεις τούς ἀναξίους φλέγων» και μία άλλη «ἄνθραξ γάρ ἐστί τούς ἀναξίους φλέγων». Φωπά δηλαδή γίνεται γιά αύτούς που προσέρχονται άπροετοίμαστοι.

Και βέβαια στήν έξομολόγηση δέν πηγαίνουν μόνο οσαι ξέχουν διαπράξει σοβαρά άμαρτήματα, άλλα και αύτοί μέ τά μικρά, μέ αύτά που τά θεωροῦμε άσημαντα. Και μήν ξεχνούμε «κούδεις ἀναμάρτητος».

Άλλη μία συνήθεια είναι και ή προσέλευση στήν Θεία Κοινωνία χωρίς νά



έχει προηγηθεί έκκλησιασμός. Πολλοί άδελφοί μας προσέρχονται στό τέλος τής Θείας Λειτουργίας, μεταλαμβάνουν καί βιαστικά ἀποχωροῦν ἀπό τήν έκκλησία. Μήπως αὐτό δείχνει ότι ἐκλαμβάνουμε τή Θεία Κοινωνία ως ἔθιμο καί συνήθεια καί ὅχι ως Ἱερό Μυστήριο; Μήπως θά ήταν καλύτερα νά προσέλθουμε λίγο νωρίτερα στό Ναό καί νά προετοιμαστούμε διά τῆς προσευχῆς γιά τό υψιστο αὐτό γεγονός πού θά συμβεῖ μετά ἀπό λίγο; Άς προβληματιστούμε!

Παρακάτω ἑκθέτουμε μερικές συμβουλές γιά τήν ὥρα τῆς Θείας Κοινωνίας.

Τό πρώτο πού χρειάζεται νά τηρηθεῖ είναι ἡ ὑπομονή. Καθόμαστε πάντοτε ὁ ἕνας πίσω ἀπό τὸν ἄλλον χωρίς βιασύνη. Προσερχόμαστε ἀπό τοὺς δύο διαδρόμους, δεξιά καί ἀριστερά καί ὅχι ἀπό τὸν κεντρικό, ἀπό τὸν ὅποιο ἀποχωροῦμε. Εἶναι ἀγένεια ἐνῶ ὅλοι οἱ πιστοί περιμένουν στή σειρά τους, κάποιοι νά μπαίνουν ἀπό τό κέντρο ἀδιαφορώντας γιά τοὺς ἄλλους. Ποτέ δέν κάνουμε συζήτηση, ὅταν πηγαίνουμε νά κοινωνήσουμε.

Δεύτερο. Πληριαζόμενοι ἀθόρυβα καί μέ σεβασμό, προσοχή καί προσευχή στό Άγιο Ποτήριο καί κάνουμε τό σημείο τοῦ Σταυροῦ.

Τρίτο. Παίρνουμε μέ τά διό μας χέρια τό κόκκινο πανί, πού στήν έκκλησιαστική γλώσσα ὀνομάζεται Μάκτρο, καί τό τοποθετοῦμε κάτω ἀπό τό σαγόνι

μας καλά ἀπλωμένο. Άνοιγουμε καλά το στόμα μας καί, ἀφοῦ ὁ Ἱερέας μᾶς δώσει τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μέ τήν λαβίδα (κουταλάκι), τότε κλείνουμε τό στόμα μας καί μετά σκουπίζουμε τά χεῦλη μας μέτο μάκτρο.

Στό σημεῖο αὐτό, νά μᾶς ἐπιτρέψετε νά κάνουμε τήν ἔχης ἀξιοπρόσεκτη σύσταση πρός τίς γυναίκες πού βάφουν τά χεῦλη τους. Τά βαμμένα χεῖλη ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα νά μένει χρῶμα στήν Αγία Λαβίδα ἡ στό μάκτρο καί –τό χειρότερο– νά ἀναμειγνύεται μέ τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Τέταρτο. Απομακρυνόμαστε ἀπό τό Άγιο Ποτήριο μέ ἡσυχία, χωρίς ὄμιλίες διότι ὑπάρχει ὁ κίνδωος νά πετφτεί Μαργαρίτης ἀπό τό στόμα μας καί ἐπιστρέφουμε στήν θέση μας γιά νά παραμείνουμε καί στήν ὑπόλοιπη Θεία Λειτουργία μέχρι τό «Δι' εὐχῶν τῶν Αγίων Πατέρων ἡμῶν».

Πέμπτο. Προσευχόμαστε, εὐχαριστοῦμε καί δοξάζουμε τόν Κύριο μας, πού μᾶς ἀξιώσε νά κοινωνήσουμε καί ἔτσι γίναμε σύσσωμοι καί σύναιμοι Χριστοῦ, ὅπως λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἔκκλησίας μας.

Ἄγαπητοί μας ἀδελφοί,

Ἡ Θεία Κοινωνία, κατά τόν πατέρα τῆς Ἔκκλησίας Άγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, εἶναι «φάρμακον ἀθανασίας» καί «ἀντιδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν».

Μέ τήν Θεία Κοινωνία γινόμαστε

θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ Ναός τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Άς προετοιμάσουμε κατάληγλα αὐτὸν τὸ θρόνο.

Τά παραπάνω ἀποτελοῦν καρπό ἀληθινῆς ἀγάπης καὶ ποιμαντικοῦ ἐνδιαφέροντος πρός ὅλους ἑσᾶς.



Περί θείας λειτουργίας ἀγ. Ιωάννου τῆς Κρονστάνδης

Η Θεία Λειτουργία εἶναι ἀληθινά μία οὐράνια, πάνω στή γῆ, ιεροτελεστία, κατά τὸ χρόνο τῆς ὥποιας ὁ Ἰδιος ὁ Θεός, μ' ἔνα τρόπο ἰδιαίτερο, ἀμεσότατα καὶ στενότατα, εἶναι Παρών καὶ ἐνδιαμένει μὲ τοὺς ἀνδρῶπους, δυνας ὁ Ἰδιος Τερουργός, ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος. Δέν ὑπάρχει τίποτε στή γῆ ἀγιότερο, ὑψηλότερο, μεγαλειωδέστερο, ἕορταστικότερο καὶ πανηγυρικότερο καὶ ζωοπαροχότερο ἀπό τὴ Θεία Λειτουργία! Οἱ ιερός ναός, κατ' αὐτὸν ἰδιαίτερα τὸ χρόνο, εἶναι οὐρανός ἐπί γῆς καὶ οἱ ιερουργοῦντες ἀναπαριστάνουν τὸν Ἰδιο τὸ Χριστό, τοὺς Ἀγγέλους, τὰ Χερουβίμ, τὰ Σεραφίμ καὶ τοὺς Ἀποστόλους. Η



Θεία Λειτουργία εἶναι μία πάντοτε ἐπαναλαμβανόμενη ἑορτή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τὸ ἀνδρώπινο γένος καὶ παγκρατιά μεσιτεία γιά τῇ σωτηρίᾳ δλου τοῦ κόσμου καὶ τοῦ κάθε ἀνδρῶπου χωριστά. Οἱ γάμοις τοῦ Ἀρνίου εἶναι ὁ γάμος τοῦ νίοῦ τοῦ βασιλέα, στὸν ὥποιο νύμφη τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι κάθε πιστή ψυχή, καὶ Νυμφαγωγός εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο. Μέ πόσο καλά προετοιμασμένη, καδαρή καὶ ἀνατεταμένη τὴν ψυχή πρέπει νά παριστάμεδα πάντοτε στὴ Θεία Λειτουργία, γιά νά μή συγκαταριδμηδοῦμε μέ κείνους ποὺ μή ἔχοντας γαμήλιο ἐνδυμα, ἀλλά φέροντας τὸ κηλιδωμένο ἐνδυμα τῶν παδῶν, δέδηκαν χει-

ροπόδαρα καί ρίφδηκαν ἔξω ἀπό τό νυμφῶνα, στό σκότος τό ἔξωτερο! Τώρα δμως ἀτυχῶς πολλοὶ δέν τό θεωροῦν ἀναγκαῖο νά πηγαίνουν καί νά συμμετέχουν στή Θεία Λειτουργία· ἄλλοι πηγαίνουν μόνο καί μόνο ἀπό συνήθεια καί ἔτσι φεύγουν στό τέλος τῆς κάθε Λειτουργίας οἱ ἴδιοι, δπως εἶναι δταν προσέρχονται σ' αὐτή, δίχως ἀνατεταμένες σκέψεις, δίχως συντετριψμένη τήν καρδιά τους, μέ ἀμετανόητη τήν ψυχή καί δίχως τήν ἀποφασιστικότητα νά διορθωθοῦν. ἄλλοι πάλι στέκουν στήν ἐκκλησία χωρίς εὐλάβεια, ἀφηρημένοι, χωρίς νά συγκεντρώνονται, καί χωρίς νά ἔχουν κάνει ὅποιαδήποτε προετοιμασία στό σπίτι μέ τήν σκέψη τους καί μέ ἐγκράτεια, γιατί πολλοί τά καταφέρνουν πρίν ἀπό τή Θεία Λειτουργία νά πίνουν καί κάποτε καί νά τρῶνε κατά κόρον.

Ω, πόσο είμαστε ἐμπαδεῖς μέ ροπή πρός τά γήινα! Δέν δέλουμε ἀκόμα καί μίαν ώρα ν' ἀφιερώσουμε, δπως καί δᾶπρεπε, ἀποκλειστικά στό Θεό! Ἀκόμα καί κατά τήν Θεία, τήν ὑπερουράνια Λειτουργία ἐπιτρέπουμε στόν ἔαυτό μας νά ὀνειροπολοῦμε μέ τά γήινα καί γεμίζουμε τήν ψυχή μας μέ εἰκόνες καί ἐπιδυμίες γήινων πραγμάτων καί μερικές φο-

ρές, ἀλλοίμονο!, ἀκόμα καί μέ ἀκάδαρτες εἰκόνες· Φωτόσσο, πόσο δά ἐπρεπε νά προσευχόμαστε μέ ζέση, νά στοχαζόμαστε μέ προδυμία τό μεγάλο τοῦτο μυστήριο, νά μετανοοῦμε γιά τίς ἀμαρτίες μας, νά δέλουμε καί νά ζητοῦμε τόν καδαρμό μας καί τόν ἔξαγιασμό μας, τόν φωτισμό, τήν ἀνακαίνιση καί τήν ἐδραίωσή μας στή Χριστιανική ζωή, στήν ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καί νά προσευχόμαστε γιά ζῶντες καί τεθνεῶτες! Πατί ή Θεία Λειτουργία εἶναι δυσία ἰλασμοῦ, εὐχαριστίας, αἰνέσεως καί ἵκεσίας. Μεγάλο πρᾶγμα ή Θεία Λειτουργία! Κατά τήν τέλεσή της γίνεται ἀνάμνηση ὀλόκληρης τῆς ζωῆς, δχι ὅποιουδήποτε μεγάλου ἀνδρώπου, ἄλλα τοῦ σαρκωδέντος Θεοῦ, πού ἔπαθε καί πέθανε γιά μᾶς, πού ἀναστήθηκε καί ἀναλήφθηκε, πού ἔρχεται καί πάλιν γιά νά κρίνει τόν κόσμον δλο!

Η Θεία Λειτουργία εἶναι τό δεῖπνο, ή τράπεζα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τό ἀνδρώπινο γένος. Γύρω ἀπό τόν Ἀμνό τοῦ Θεοῦ δλοι συναδροίζονται στόν ἀγιο δίσκο κατά τή Λειτουργία, οι ζῶντες καί οι τεθνεῶτες, οι ἀγιοι καί οι ἀμαρτωλοί, ή Ἐκκλησία, ή δριαμβεύοντα καί ή στρατευόμενη.

